

Meditatie bij Dienst van Schrift en Tafel zondag 2 februari 1997 Vituskkerk Stiens

Lezing: MARKUS 1, 21-28

Gemeente van Jezus onze Heer,

Onreine, boze geesten ontmoeten we vandaag in het evangelie.

Op de sabbat, in de synagoge komt Jezus oog in oog te staan met een man, die bezeten is van een boze geest.

In onze tijd, in onze moderne samenleving zijn wij misschien geneigd om te zeggen: Boze geesten, die kennen we niet, dat is van die tijd, dat is een ver van ons bed show.

Maar zo gemakkelijk komen we er niet van af. Want er zijn ook nu nog tal van boze geesten, al zouden wij ze misschien anders benoemen.

Hoe herken je een boze geest? Je zou kunnen zeggen: Een boze geest is een wolf in schaapskleren. Een mens, die er aan de buitenkant redelijk normaal en welgesteld uitziet, kan in haar binnenste een geest hebben, die vernielingen aanricht.

Ik wil een paar boze geesten van deze tijd noemen:

Kennis bijvoorbeeld. Al onze wetenschap, al onze kennis kan zo dominant worden, dat we erdoor geleefd worden.

Het geld, is ook een onreine geest. Paulus zegt niet voor niets: Het geld is de bron van alle kwaad, van ALLE kwaad. Dat stemt tot nadenken.

Aggressie, is ook een boze geest. Die huist bijvoorbeeld in mensen, die leven ten koste van de ander, die de ander te grond willen richten. Aggressie is het werken met de ellebogen, en zonder enige gevoel voor verantwoordelijkheid.

Obsessie, is ook een boze geest. Een vernielende kracht.

Onverdraagzaamheid is ook een onreine geest. De gevolgen zien we om ons heen.

Verslaving. Dat is een boze geest, waar iedereen wel ervaring mee heeft.

Er zijn ook mensen, die boze geesten kennen in de vorm van stemmen. Vernietigende stemmen, die opdrachten geven, om jezelf kapot te maken.

Depressie is ook een onreine geest. Depressie kan je drijven tot uiterste wanhoop.

De werkwijze van een boze geest is, dat die meteen doorstoot naar het hart van je leven, en daar van binnenuit verwoestingen aanricht.

Een boze geest is sluw en kruipt langzaam naar binnen.

Een boze geest zal zich zo dominant proberen te manifesteren, dat ieder zonlicht uit je leven verdwijnt.

En de grootste vijand in de ogen van boze geesten, dat is de liefde.

Als wij ons realiseren, hoe de moderne boze geesten ons domineren, dan is de tijd aangebroken om een weg te vinden, om die boze tijdgeesten te verdrijven. De vraag is, hoe wij dat aanpakken.

In de eerste plaats moeten we dan uitspreken, dat onze verbondenheid in Jezus in dit opzicht een goede start is. Want het is Jezus die in staat blijkt om boze geesten tot zwijgen te brengen. En als wij de Naam van Jezus belijden, dan houden we ons stevig vast aan de blijde boodschap, dat het kwade voorgoed is overwonnen door het goede. Dat het leven de dood heeft ontmaskerd. Dat het uiteindelijk Pasen is geworden. In brood en

wijn laten wij dat geloof vandaag zien, en bevestigen wij die gemeenschap met Jezus. Dat is een goede start.

Maar dan begint het pas. Steeds meer raak ik ervan overtuigd dat het Avondmaal niet een eindpunt is, maar een beginpunt. Steeds verder raak ik verwijderd van de Avondmaalsopvatting, dat die maaltijd het sluitstuk is van ons geloof, en dat het dan vanzelf wel goed zal komen. Steeds meer ga ik geloven: De tafel des Heren is van Godswege een nieuw begin, een nieuwe start. De gemeenschap die wij daar symbolisch vieren, moet vervolgens gestalte en inhoud krijgen in ons dagelijkse leven.

In Jezus' Naam brood en wijn doorgeven is een hele goede start, voor de wedstrijd die daarna volgt. De Tafel des Heren is onze ruggeleuning, bij het dagelijkse leven, en zeker ook bij de omgang met elkaar, en zeker ook bij de strijd tegen boze geesten. Aan deze tafel ontvangen wij nieuwe krachten, om de strijd aan te gaan.

En aan deze tafel leren we ook geloven, dat de boze geesten het niet voor het zeggen hebben in ons leven. Zij spreken wel, maar ze hebben het niet voor het zeggen in deze wereld. 'Zwijg stil' zegt Jezus 'en ga weg'. Obsessie, agressie, depressie, geld, verslaving: Zij spreken ons aan, proberen ons te domineren, maar in Jezus' Naam belijden we: Jullie hebben het hier niet voor het zeggen.

Dit evangelie leert ons om onze stem in protest te verheffen, wanneer we oog in oog staan met boze geesten. We zullen ze in Jezus' Naam bestraffend toespreken, met boosheid zullen we ze blijven bejegenen, en met oprechte woede zullen we ze de deur wijzen. Boze geesten verdragen het beslist niet, dat ze tegengesproken worden. En dat geeft ons een gouden wapen, om ze te verdrijven. Als we boze geesten tegenspreken, dan zullen we zien, dat ze gaan stuip trekken, en vervolgens op de vlucht slaan. En zo hoort het ook.

Het geloof in God vraagt van ons een nieuwe wijze van denken. Goede daden doen, lief zijn voor elkaar, een warme gemeenschap zijn als kerk, het allemaal zeer belangrijk. Maar geloof in God herken je ook aan de gepaste boosheid, waarmee we onreine geesten toespreken. Geloof in God herken je ook aan oprechte protesten, wanneer boze geesten vernielingen aanrichten.

De onbetwiste leider van de boze geesten is de Satan. Hij resideert bij voorkeur in zijn eigen onbewoonbare woestijn. Na zijn doop heeft Jezus deze boze oppergeest voorgoed de deur gewezen. En daarom kan Hij nu met gezag van God deze onreine geest uitdrijven.

En wij als Jezus-leerlingen hernemen wij de zeggenschap die wij in Jezus' Naam hebben over ons eigen leven. En in ons leven heeft de Heilige Geest het voor het zeggen. Aan ons de taak om ervoor te zorgen, dat dit evangelie niet krachteloos is. Laten wij dan met gepaste, maar trefzekere boosheid de boze geesten uit ons eigen leven verdrijven. En schaam je niet om daarbij hulp van geliefden in te roepen. Laten we niet vergeten: Boze geesten verdragen geen tegenspraak. Laten wij dan spreken met gezag, zoals Jezus sprak met gezag.

Het goddelijk gezag is dankzij het leven van Jezus als een lopend vuurtje door de wereld gegaan. Tot nu toe is het goddelijk gezag niet in staat gebleken om de boze totaal uit te roeien. Boze geesten blijven steeds weer de kop op steken. Zelfs Jezus heeft de boze niet

kunnen uitroeien, want Hij werd steeds weer verzocht en aangevochten. Jezus heeft eronder geleden, maar die lijdenstijd is met Pasen voorgoed veranderd in een leven dat toekomst heeft. En Pasen is de kern van ons geloof!

Het heilig evangelie richt vanmorgen onze blik op boze geesten.

In diep, overtuigd geloof belijden we vandaag dat de boze het niet voor het zeggen heeft. En dat geloof zullen we handen en voeten geven, iedere dag weer. Geen eenvoudige opgave; God geve ons daarbij de sterke hulp van zijn Heilige Geest. Dan zal het ons gelukken.

AMEN