

Meditatie 6 mei 2007
Cantatedienst
Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

JAKOBUS 1, 17 – 27

Zusters en broeders,

Het gezegde “alle zegen komt van boven” is dus een bijbels gezegde. In de Jakobusbrief staat het er zo: “Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.”

Dit zijn woorden uit de eerste eeuw na Christus. En velen menen dat Jakobus de broer van Jezus, zélf deze brief heeft geschreven. In ieder geval zit deze brief zeer dicht bij de bron Jezus.

In de eerste eeuw na Christus werd de aarde nog als plat beschouwd. Boven stond voor het goddelijke en onder voor de onderwereld. Logisch dat zegen dan van boven komt.

In onze levensdagen, met al onze kennis over de planeten, het heelal, het zonnestelsel, zouden wij misschien iets minder gauw zeggen dat alle zegen van boven komen. Wij bedoelen dan niet letterlijk van boven, maar we bedoelen: Van het hogere uit, van God, of iets dergelijks.

Maar wij kunnen ons verbazen over hoe modern de Jakobusbrief eigenlijk is. Het spreekt me altijd zeer aan dat deze Jakobusbrief echt een boodschap uit één stuk brengt. Met als hoofdlijn: Geloven is niet alleen een kwestie van mooie woorden en uiterlijke vroomheid, maar geloven is doen. Wie gelooft die zal handen en voeten geven aan dat geloof, en Jakobus geeft ons daarbij de nodige adviezen.

Over woede bijvoorbeeld. Hij zegt: Ieder mens moet traag zijn in woede, want woede brengt niets rechtvaardigs voort.

Er zijn momenten dat ik echt snel boos ben. In het verkeer bijvoorbeeld. Ik weet van mezelf dat ik me ontzettend snel erger en boos wordt als automobilisten zich niet aan de verkeersregels houden, of te dicht op mijn bumper zitten, of als ik moeders in de auto zie, met kinderen voor en achterin, die niet in de gordel zitten. Dan kan ik zo boos worden.

Terwijl ik normaal eigenlijk de rust zelve ben.

Ik kan ook heel boos worden, als ik met de hond door het dorp wandel en ik groet iemand, maar er komt geen groet terug. Dan denk ik altijd: Heb ik iets foutgedaan ofzo? Mankeert er iets aan mij?

“Wees traag in het boos worden” zegt Jakobus. “Wees liever zachtmoedig.” Een levensles, ook voor mij.

Want als iemand een fout maakt in het verkeer, dan is het best mogelijk dat de bestuurder op dat moment een hele zware dag heeft, of onderweg is naar een ziek familielid en de gedachten er niet bij heeft.

En aan mij dan de opdracht om daar met liefde naar te kijken, om zachtmoedig te blijven.

Deze week sprak ik een man op hoge leeftijd. Hij sprak over zijn lange leven en zei: Ik heb mijn hele leven geprobeerd om mensen die ik ontmoette een beetje blij te maken en dat is wel aardig gelukt en daar ben ik eigenlijk ook wel trots op. Toen dacht ik: Zo zou ik het ook wel willen kunnen.

Het is een zegen dat wij van God leren dat de zachte krachten uiteindelijk de sterkste blijken te zijn in dit leven.

En alle zegen komt van boven betekent dan ook, dat de gave van het leven van Christus de grootste zegen is die wij maar kunnen ontvangen. In deze Paastijd is dit het goede nieuws dat ons kracht mag geven.

Jezus navolgend mogen wij proberen mensen uit één stuk te zijn. Traag in woede, verdraagzaam, zachtmoedig, over de ander en over onszelf.

Onze tong beteugelen, want wie dat niet kan die zit op een dwaalspoor.

Een mens uit één stuk proberen te zijn, dat is, volgens de broer van Jezus: Wees en weduwe bijstaan in hun nood en zelf onberispelijk in de wereld staan.

Alle zegen komt van boven. In elke goede gave, in elke goede daad zit, als het goed is, iets van boven, iets van God, iets goddelijks, iets van Liefde met een hoofdletter.

Het moderne van de Jakobusbrief is, dat zegen niet alleen verticaal werkt maar vooral ook horizontaal wordt doorgegeven.

Moge God ons zegenen, als wij tot zegen proberen te zijn.

AMEN

Gebed

Goede God

In deze Paastijd
Houden wij ons voor ogen
Dat het leven het wint van de dood
Dat schoonheid het wint van het afgrijselijke
En dat zuiverheid het wint van het vervuilde.

En zo proberen wij mensen uit één stuk te zijn
Zoals de Heer ons voordoet en van ons verwacht.

Moge er in deze cantatedienst momenten voor ons zijn
Die ons inspireren om mens te zijn
Om gaven en talenten te ontvangen
En om royaal uit te delen van onze zegeningen.

Dat wij Paasmensen durven zijn
Vervuld van moed en hoop
En meegaand met uw Geest

In Jezus' Naam

AMEN

God wij danken U voor alles wat van boven ons gegeven wordt,
Goddelijke liefde, licht, vergeving.
Maar ook: gaven en talenten die wij mogen dragen en ontdekken.

Wij bidden vanavond om zelfbeheersing
En zachtmoedigheid
Vooral wanneer we snel zijn in boosheid.
Wij bidden om een innerlijk besef,
Dat wij zoveel kostbaars hebben in ons leven.
Help ons het kostbare in ons leven
In te zetten voor een mooiere en betere wereld.

Wij bidden dat wij niet snel weglopen
bij wat het leven van ons vraagt,
wij bidden om uithoudingsvermogen
bij wat zwaar en moeilijk is.

Wees dichtbij ons
Als we dagen van verdriet en verlies beleven
En wij genoeg hebben aan onszelf.

Wij bidden om kracht
Voor ons dagelijkse leven
En de leiding van uw Geest
Op onze levensweg.

Wees met uw liefde
Bij ieder die kwetsbaar is
En bij wie het leven moet loslaten.

Blijf bij ons in de avond en in de komende nacht.
En bij al onze dierbaren

Wij bidden voor onszelf.

STIL GEBED

Hoor ons in de Naam van Jezus
Die ons leerde bidden:
ONZE VADER

